



REGINA CAELI Lagere school

Dilbeek, 11 december 2025

Huis van Alijn

Beste ouder

In het tweede leerjaar werken ze momenteel rond het thema "Hoe lang geleden?".

Vandaar gaan ze naar het "**Huis van Alijn**" te Gent.

'Het Huis van Alijn is het museum van het dagelijks leven. We verkennen hoe mensen wonen, eten, vieren, liefhebben of ontspannen, vanaf het begin van de twintigste eeuw tot nu. Het dagelijks leven – vroeger, vandaag en morgen – is onderwerp van gesprek, aanleiding tot reflectie, reden voor ontmoeting.'

Wat staat er allemaal op het programma?

- een interactieve rondleiding in het museum met verhalen, reflectie, spel en opdrachten (met een gids);
- poppentheater 'Pierke van Alijn'.



Wanneer?

-dinsdag 16 december: 2A, 2C en 2D

Praktische informatie:

- vertrek: **8 uur**;
- terug op school: **16.30 uur**;
- uw kind komt die dag in **uniform** naar school;
- lunchpakket meegeven in een rugzak;
- de kostprijs hiervoor bedraagt **€ 31** en wordt gefactureerd in de maand december.

We hopen op een leerrijke en creatieve uitstap!

Vriendelijke groeten

De directie en de leerkrachten van het tweede leerjaar